

DOĞAN HAN ve GÜZELLER GÜZELİ KIZI BERKİN

Zamanın birinde Doğan Han diye bir han varmış. Bu Han'ın hiç çocuğu olmazmış. Doğan Han ve eşi bu durum için Dede Korkut'tan fikir almışlar. Dede Korkut onlara: “Yardım edin, aç olanları doyurun ve Allah' a bol dua edin” demiş. Doğan Han bunun üzerine bir gün toy kurmuş ve toyda yemek vermiş, yardımlarda bulunmuş ve Allah'a bol dua etmiş. Allah bu çabalarını boşa çıkarmamış ve Doğan Han'a nur topu gibi güzeller güzeli bir kız evlat vermiş.

Zaman çok hızlı geçiyor ve günler geçtikçe Doğan Han'ın güzelliğiyle dillere destan olan kızı büyüyormuş. 15 yaşına gelen güzeller güzeli bu kız aynı zamanda güçlü, cesaretli ve korkusuz bir kızmış. Yaşlıları ve hemcinslerine göre farklı olan bu kız erkek çocuklarının yaptığı işlerin iki katını yapabilecek potansiyeldeymiş.

Bir akşam vakti kahramanımız evde otururken birden dışarıda çılgınlık, feryatlar eşliğinde sağa sola kaçışan insanlara şahit olmuş. Dışarı çıkıp baktığında birde ne görsün heybetli, iri devasa bir aslan görmüş. Bu öyle bir aslanmış ki bir pençe darbesi ile beş kişiyi devirecek bir güçteymiş. Hatta halktan bazıları aslan saldırırsa dahi korkudan bayılmış. Tüm bu yaşananları gören hayvanlar ile arası iyi olan cesaretli cesur Han Kızı bu aslana yaklaşabileceğini ve onu evcilleştirebileceğini düşünmüş. Yavaş yavaş kısa adımlar ile aslana doğru ilerlemeye başlamış. Tam aslana yaklaşmışken babası arkadan kolunu turmuş. Doğan Han “ Kızım o kedi değil. Yanına yaklaşabileceğin bir hayvan değil seni parçalamadan tek hamlede yutar” demiş. Tüm uyarılara rağmen Han Kızı aslana daha da yaklaşmış. O da ne? aslan kendisine korkusuzca yaklaşan birisini görünce çok şaşırılmış. Bir terslik var! Neden korkmuyor bu kız? aslan da kıza koşmaya başlamış. aslan tam kıza hamle yapacakken birden durmuş ve bir iki adım geri atmış. Ve aslan ile göz gözeler. Han Kızı aslana elini uzatıp dokunmak isterken aslan pençe darbesi ile kıızı yaralamış. Han Kızı yaralı olsa da vazgeçmemiş tekrar sevmek için hamle yapmış ve aslanı okşamaya sevmeye başlamış. Aslan çok şaşırılmış ve tepki vermemiş.

Gel zaman git zaman bu kahramanlığı duyan Dede Korkut bu güzel kıza ‘cesur ve kuvvetli’ anlamına gelen Berkin adını vermiş. Bu yaşına kadar halk arasında Han Kızı olarak anılan bu görkemli kızın adı artık Berkin olmuş.

Aslan ile çok iyi arkadaş olan ve bakımını üstlenen Berkin bir gün sabah kalktığında heybetli aslanını yerinde görememiş. Yokluğuna o kadar üzülmüş ki Berkin'in yüzü hiç gülmüyor, dışarı çıkmıyor ve yemek yemiyormuş. Kendi içine kapanan Berkin'in bu haline ailesi de çok

üzülüyormuş. Dođan Han ve eři kızları ile bu durumu konuşmak için yanına gitmişler. Kızlarına “ Kızım kendini çok yıprattın çok zayıfladın bu durum için çok üzüldüğünün farkındayız ama sen üzülünce biz daha çok üzüyoruz. Biran önce kendini toparlamalısın” diye telkinlerde bulunmuşlar. Berkin bu konuşma neticesinde biraz toparlanmış ve günler geçtikçe daha da iyi olmaya başlamış. Artık her zaman ki gibi dışarı yemek yiyor, eğleniyor ve dışarı çıkıyormuş.

Uzun süredir ava çıkmayan Berkin bir gün ava çıkmış. Ormanda avlayacak bir hayvan bulmak için yürümüş yürümüş yürümüş... Karşısına avlayacağı bir hayvan çıkmadığı gibi çok bitkin düşmüş ve bir ağaç altına oturup az soluklanmak istemiş. Bu sıra da Berkine yaklaşan bir kaplan varmış. Habersizce ağaç altında oturan Berkine arkadan Kaplan hamle yapacakken bir kükreme sesi gelmiş. Berkin korku ile arkasına döndüğünde bir aslan ile kaplanın kükremeler eşliğinde bođuştuđunu görmüş. Fırsatını bulan kaplan olay yerinden hızlıca uzaklaşmış. Berkin evet şimdi daha net görüyor aslanı , bu aslanın kendi aslanı olduğunu anlamış.Berkinin yanına gelen aslan Berkin ile hasret gidermişler. Zamanında halkın öldürmek üzereyken kurtardığı bu aslan şimdi adeta Berkin e olan can borcunu ödemiş.

Halk arasında artık bu aslanın adı ‘ Berkinin Aslanı ’ olarak anılmaya başlanmış. Berkin ve aslanı artık hiç ayrılmamış ve mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmüşler.